

## Gebedsdienst

# Maria

tussen Pasen en Pinksteren



**Zaterdag 21 mei 2022**

Voorganger:

Diaken Ronald Dashorst

Organist:

Dees de Bakker

Cantors:

Jeanette Niekus en Hans Veldkamp

Samenzang :

Allen



## **OPENINGSLIED:** God wil een tempel bouwen

God wil een tempel bouwen om ons nabij te zijn,  
en boven alle vrouwen zal zij gezegend zijn.  
Die Hij zich heeft verkoren: Maria is haar naam,  
een roos die zonder doornen in bloei zal komen staan.

Die bloem gaat zich ontvouwen het zonlicht wekt haar zacht,  
verwacht in stil vertrouwen het wijken van de nacht:  
zo heeft zij willen wachten, die hoop in zich gevoed;  
zo schijnt na vele nachten ons levenslicht voorgoed.

Zijn warmte zal verlichten de armen in het land,  
op aarde vrede stichten: kom, reik elkaar de hand.  
God zal zijn tempel bouwen: een wereldwijd tehuis;  
Mensen die Hem vertrouwen worden er kind aan huis.

## **OPENING EN WOORD VAN WELKOM**

### **Vragen om ontferming**

#### **ZINGEN:** Salve Regina

Salve Regina, Mater misericordiae  
vita, dulcedo, et spes nostra,  
salve.

Ad te clamamus exsules filii Evae,  
ad te suspiramus, gementes et  
flentes in hac lacrimarum valle.

Eia, ergo, advocata nostra, illos  
tuos misericordes oculos ad nos  
converte;

et Iesum, benedictum fructum  
ventris tui, nobis post hoc exsilium  
ostende.

O clemens, O pia, O dulcis Virgo  
Maria.

*Wees gegroet koningin, moeder  
van barmhartigheid; ons leven,  
onze vreugde en onze hoop,  
wees gegroet.  
Tot u roepen wij, ballingen,  
kinderen van Eva;  
tot u smeken wij, zuchtend en  
wenend in dit dal van tranen.  
Daarom dan, onze  
voorspreekster,  
sla op ons uw barmhartige ogen;  
en toon ons, na deze  
ballingschap, Jezus de gezegende  
vrucht van uw schoot.  
O goedertieren, o liefdevolle, o  
zoete maagd Maria.*

## **GEBED**

**TEKST:** Zij

(Kris Gelaude)

Zij wist nog helder van het teer begin.  
Ze zag zich al met kinderen; de schoot gezegend,  
zorgend aan de zijde van hun vader  
en dromen van een goed bestaan.  
Tot ze werd aangeraakt.  
Een bries van vleugels was het  
en daarna was niets zoals voorheen.  
Want moeder worden - staande in een goddelijke stroming -  
is anders dan gedroomd.  
Is loslaten en meegenomen worden en niet meer zien  
waarheen. Is kwetsbaar worden, soms te zeer.  
Maar blijven ook, met vragen en met leegte.  
Van binnen groot zijn en nog groter worden in vertrouwen.  
Dat heeft het kind haar steeds opnieuw geleerd.  
Doorstroemd werd haar gemoed van het onnoembare  
gevoel dat hij, hun zoon, niet zonder meer hun kind zou  
zijn. Hoewel zomaar een jongen, met een naam van hier,  
maar met de hemel in zijn hoofd en soms onachterhaalbare  
gedachten.  
Zij volgde hem.  
Zij liet hem worden wie hij worden moest en luisterde.  
Ze zou tot het einde van haar dagen doen wat moeders  
doen:  
eerste en laatste toevlucht zijn, de zwijgende nabije.  
En generaties later nog, thuisbrengen wie durft kind te zijn.

**ZINGEN:** God groet u zuiv're bloeme  
God groet U, zuiv're bloeme, Maria maged fijn.  
Gedoog dat ik u roeme: lof moet u altijd zijn.  
Als gij niet waart geboren, o reine maged vrij,  
wij waren allen verloren, aan u beveel ik mij.

O roze zonder doren, o violette zoet.  
O bloeme blauw in 't koren, neem mij in uw behoed.  
Vol liefde en gestadig, ootmoedig zo zijt gij.  
och, wees mij toch genadig, aan u beveel ik mij.

Met recht zijt gij verheven al boven d'eng'lenschaar.  
Al ben ik hier gebleven, mijn hart is bij u daar.  
Och wil mij toch geleiden, staat gij mij altoos bij.  
En wil van mij niet scheiden, aan u beveel ik mij.

### **SCHRIFTLÉZING:** Hemelvaart en Pinksteren

En Maria zei tegen de apostelen:

'Aan het einde van de veertig dagen dat jullie met mij samen waren op de Olijfberg kwam de Heer weer tot ons en Hij zei: "Vrede zij met jullie. Trek de wereld in en doop alle volkeren in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest." En hij voegde eraan toe: "Ik heb mijn taak volbracht in deze wereld, vandaag nog zal ik opstijgen naar mijn Vader." Toen vroegen jullie hem: "Zullen wij dan alleen achterblijven?"

Hij antwoordde: "Ik zal jullie niet alleen achterlaten. Wanneer ik heenga, zal ik met Pinksteren de Geest, de Trooster naar jullie sturen in mijn plaats. En zij die mijn moeder was, is nu met jullie. En ik ben met jullie tot aan het einde van de wereld."

Nadat hij dit had gezegd keerde hij zich een beetje van ons af. Hij draaide zich op de berg naar het oosten en werd opgenomen door de gelederen der engelen. Duizendmaal duizenden en tienduizend maal tienduizenden juichten hem toe. En wij keken hem na terwijl hij opsteeg in de hemel. Twee mannen in witte kleding verschenen aan ons en vroegen: "Waarom staren jullie zo verwonderd naar de hemel? Dit is Jezus die in de hemel werd opgenomen en op dezelfde wijze zal hij terugkomen om te oordelen over de levenden en de doden."

Na vijftig dagen zond hij jullie de Heilige Geest en tot op de dag van vandaag is hij in jullie werkzaam."

## GEZONGEN ACCLAMATIE: Magnificat Taizé

### Magnificat 3

Musical score for Magnificat 3, Taizé. The score is written in G major, 4/4 time, with a tempo marking of ♩ = 100. It consists of two staves of music with lyrics underneath. The lyrics are: "Ma - gni - fi - cat a - ni - ma me - a, ma - gni - fi - cat a - ni - ma me - a, Ma - gni - fi - cat a - ni - ma me - a Do - mi - num." The score ends with a "Fine" marking.

## OVERWEGING

### VOORBEDEN

*Na iedere voorbede is er een moment stilte.*

*Er is gelegenheid om een persoonlijk gebed op te schrijven en bij Maria voor het altaar te brengen en daarbij een kaarsje op te steken.*

*Daarbij wordt gezongen:*

Tot u nemen wij onze toevlucht,  
dat uw barmhartigheid ons bescherm  
als wij in nood zijn, moeder van God.  
Wijs ons gebed niet af,  
maar verlos ons in alle gevaren.  
Gij glorierijke en gezegende Maagd.

We sluiten de voorbeden af met het bidden van het  
**ONZE VADER.**

**AVE MARIA:** Gezongen wordt het Ave Maria van J. Haagh.

## **DELEN VAN ERVARINGEN UIT LOURDES**

*Aansluitend zingen wij: Te Lourd' op de bergen*

Te Lourd' op de bergen verscheen in een grot vol glans en  
vol luister de Moeder van God

Refrein: Ave, Ave, Ave Maria! Ave, Ave, Ave Maria!

Zij riep Bernadette, een nederig kind

"Wie zijt gij, vroeg 't meisje, die u daar bevindt?" *Refrein:*

"Ik ben d' Onbevleete en zuivere Maagd  
gans vrij van de zonde heb ik God behaagd." *Refrein:*

"Dat pelgrims hier komen, van wijd en van zijd  
'k zal zalving hier geven aan ieder die lijdt. *Refrein:*

## **ZEGENBEDE**

**SLOTLIED:** Wij groeten u, o Koningin

Wij groeten U, o Koningin, o Maria:

U Moeder vol van teed're min, o Maria:

*Refr:* Groet haar, o Cherubijn; prijs haar, o Serafijn,  
prijst met ons uw Koningin: Salve, salve, salve, Regina.

O Moeder van barmhartigheid, o Maria:  
en troost in alle bitterheid, o Maria. *Refrein*

Ons leven, zoetheid, hoop en vreugd, o Maria:  
leid gij ons op de weg der deugd, o Maria. *Refrein*

Toon ons in 't uur van onze dood, o Maria:  
De zoete vrucht van uwe schoot, o Maria. *Refrein*

