

FILMS

Aanmelding is bij de films niet nodig

Dinsdag 3 oktober **Frantz**

De Eerste Wereldoorlog is afgelopen. In haar dorp bezoekt de Duitse Anna elke dag het graf van haar gesneuvelde verloofde. Dan ziet ze de Fransman Adrien die bloemen op hetzelfde graf legt. Zijn aanwezigheid verhit de gemoederen in het Duitse dorp, maar Adrien laat zich niet zomaar afschrikken. Door deze ontmoeting worden



onzekerheden en angsten aangewakkerd, maar het geeft ze ook een bijzondere kans om de oorlog te verwerken en hun levensgeluk te hervinden. Een prachtige film met sfeervolle zwart-wit beelden. Een film die laat zien hoe vijandschap door een menselijke ontmoeting over kan gaan in vergeving, verzoening en troost. Een film die goed past in de sfeer van de vredesweek.

Woensdag 8 november **Layla M**

Layla is een pittige jonge Amsterdamse vrouw van Marokkaanse afkomst. Ze stoort zich steeds meer aan het negatieve beeld over het Islamitische geloof en de liberale opvattingen van haar ouders. Dan wordt ze verliefd op een geradicaliseerde jongen en volgt hem naar IS-gebied in Syrië-Irak. Daar ontdekt zij wat de echte



redenen zijn van hun reis. Ze weet terug te keren naar Nederland en ervaart dat het buitengewoon moeilijk is om hier als spijtoptant weer geaccepteerd te worden. De film geeft een realistisch beeld van de problemen waarmee veel allochtone jongeren worstelen. Jongeren die in hun verlangen grenzen overgaan en tot nieuw inzicht komen. Een indrukwekkende en actuele film.

Donderdag 14 December **Manchester by the sea**

Lee Chandler is een norse, in zichzelf gekeerde klusjesman. Het leven heeft hem gestraft, zo hard dat niets hem nog kan raken. Teruggekeerd naar zijn geboorteplaats

Manchester by the Sea (USA), hoort hij dat zijn overleden broer hem als voogd heeft aangewezen voor zijn zoon, een puberjongen die in een band zit en achter de meisjes aanzit. Opeens wordt Lee gedwongen zijn hart te openen, terwijl hij zichzelf niet meer toestond om nog te leven. Beetje bij beetje klimt Lee over zijn eigen grensmuur van somberheid, onmacht en pijn en worden sprankjes van hoop, nieuw leven en nieuwe toekomst zichtbaar. De film die meer dan twee uur duurt, kan je nog wekenlang bezighouden.



Donderdag 11 januari 2018 **I Daniël Blake**



De 59-jarige timmerman Daniël Blake moet na een hartaanval voor het eerst in zijn leven een beroep doen op de staat. Hij probeert zich een weg te banen door het bureaucratische uitkeringssysteem. Daarbij ontmoet hij de alleenstaande moeder Katie en haar twee kinderen. Ze steunen elkaar en samen vinden ze hun waardigheid terug. Een film over de kille zakelijke houding van overheidsinstanties tegenover kwetsbare en sociaal zwakke mensen. Humor, warmte, hoop en wanhoop gaan hand in hand en maken van I Daniël Blake een oprechte, emotionele en uiterst innemende film.

LEZINGEN

Donderdag 28 september Jean-Jacques Suurmond

'Waardig leven en sterven'



'Ik heb een voltooid leven', wordt soms gezegd door (veelal) ouderen die niet ondragelijk lichamelijk lijden maar vinden dat 'het boek uit is' en willen sterven. Is ons leven ooit 'voltooid'? Jean-Jacques Suurmond

bespreekt de pijn en de vreugde van het ouder worden. Maar wat als iemand toch een doodswens blijft hebben? En hoe kan de naaste omgeving omgaan met de doodswens van een dierbare?

Jean-Jacques Suurmond is pastor, coach en publicist
Aanmelden mail naar: vonc@3ranken.nl

Donderdag 16 november Rodaan Al Galidi

'Hoe ik talent voor het leven kreeg'



Rodaan Al Galidi, asielzoeker des vaderlands, verbleef 9 jaar in asielzoekerscentra. Hij schreef hierover het boek: 'Hoe ik talent voor het leven kreeg', Nog steeds is de vluchtelingenproblematiek actueel en onderwerp van gesprek in politiek,

kerk, kroeg en huiskamer. Apeldoorners blijken betrokken en sommigen zetten zich in door bijvoorbeeld een taal cursus te geven of door activiteiten te organiseren. Rodaan passeerde heel wat grenzen in zijn leven. Wat is Rodaan's visie op het onderwerp Grenzeloos Verlangen? Aanmelden mail naar: vonc@3ranken.nl

Meditatieavonden

Iedere woensdagavond in de even weken is er een meditatie-avond in de bovenbouw van de 3Ranken. Het begint om 20:00 uur en duurt ongeveer 1,5 uur. Afgesloten wordt met een kopje thee. Begeleiding: dominee Henri ten Brinke en/of mw. Marian Campen.

Meditatie – special Woensdag 18 oktober

Tom Schoemaker neemt ons deze avond mee voor een beeldmeditatie. Met hulp van een kunstwerk stellen we ons meditatieve vragen. Wat zie ik feitelijk, welke gevoelens roept dat bij mij op, en wat herken ik daarvan in mijn eigen leven

Theater

Woensdag 25 oktober Kees van der Zwaard

'Hier sta ik: dansen en vechten met Maarten Luther'



Een muzikale monoloog over vriendschap en verraad, God en het geweten, de duivel en de vrije wil – voortgedreven door het verlangen naar wat ooit genade werd genoemd. De hoofdpersoon in dit theaterstuk heet Maarten. Hij krijgt een brief van zijn jeugdvriend Olaf: 'Als je dit leest, ben ik er niet meer.' In de brief doet Olaf een verzoek aan

Maarten om tijdens de begrafenisplechtigheid te spreken. 'Je zult wel verbaasd zijn, dat ik je dit vraag, maar jij bent de enige, die ik ken, die iets met God heeft. Of hoor je niet meer bij die club?' De herinnering aan zijn verloren vriendschap met Olaf brengt Maarten op het punt, dat hij zich moet uitspreken: 'Waar sta ik?'

Plaats : **Goede Herderkerk**, Asselsestraat 199

Tijd: 20:00 uur

Kosten: € 10,-

Reserveren via: missionair@kerkplein7.nl

Kaarten ook aan de zaal verkrijgbaar



Dinsdag 31 oktober

Kees Posthumus

'Kom naar voren!'



500 jaar reformatie, verteld door Kees Posthumus met muziek van Juul Beerda. Samen brengen zij bekende en minder bekende helden en heldinnen van de Reformatie tot leven. Zij vertellen hun verhaal, aan de hand van een origineel voorwerp

uit die tijd. 'Kom naar voren!' is een afwisselende, muzikale voorstelling ter gelegenheid van de viering van 500 jaar protestantisme. Historisch verantwoord gaat spannend samen met een actuele spits!

Plaats: **Regentessekerk**, Regentessestraat 14,

Tijd: 20:00 uur

Kaarten: € 10,- aan de zaal verkrijgbaar

Reserveren via: missionair@kerkplein7.nl

Diverse activiteiten

Donderdag: 9 en 23 nov. en 7 dec.

Els Lagerweij

Sacrale dans



Sacrale (heilzame, helende)

dans is een meditatieve vorm van dansen. De dansvorm is meestal in een kring met passen en patronen die we met elkaar oefenen. Het gaat niet om prestatie, maar om de beleving van plezier, concentratie en

verbondenheid. We dansen in de herfst- en adventtijd. De herfst geeft kleur, de bladeren vallen, de wind waait en we

gaan de weken van Advent, van verwachting in. Daar dansen we over. Er wordt gebruik gemaakt van inspirerende muziek uit diverse tradities, zoals klassieke-, wereld-, religieuze- en folkloremuziek. De avonden kunnen ook apart bezocht worden. Danservaring is niet nodig. Deze avonden gaan door bij minimaal zeven deelnemers.

Tijd: 19.45- 20.45 uur.

Anmelden mail naar: vonc@3ranken.nl

Vrijdag 8 december

Muziek-event met Wolfried Kaper

Kerstmuziek van Bach en Händel

Met het koor 'Arise Kampen' en pianist Jos Mulder, neemt componist en koorleider Wolfried Kaper ons op geheel

eigen wijze mee in de wereld van de barokke muziek van Bach en Händel. Beide componisten zijn grootmeesters in het muzikaal verwoorden van evangelieteksten om deze daarmee dichterbij de luisteraar te brengen. Wolfried Kaper interpreteert met ons tekst en muziek en laat ons samen zingen uit het Weihnachtsoratorium en

een Christmas Carol. De opbrengst van de avond wordt gedoneerd aan het goede doel van **Serious Request!**

Plaats: **Jachtaankerk** aan de Jachtaan 143

(wegens verbouwing 3Ranken).

Kosten: Vrijwillige donatie aan Serious Request dat dit jaar in Apeldoorn zal plaatsvinden (aan de zaal te voldoen)

Reserveren via: vonc@3ranken.nl

Zondag 21 januari 2018

Speeddaten met generaties

Geloof delen en elkaar inspireren! Dat is het doel van deze 'speeddates': meerdere, korte, 5 minuten gesprekken tussen generaties over een thema dat raakt aan geloof en spiritualiteit. Zo komen een aantal thema's aan bod, telkens in een andere speeddate samenstelling. Voor deze middag worden uitgenodigd tieners en zestig-plussers. Een kans om te leren!

Plaats: bovenbouw Drie Ranken

Tijd: 12.15 uur - 14.15 uur

Opgave is noodzakelijk: vonc@3ranken.nl



VONC programma tweede helft 2017



Het doel van Vonc is:

om spirituele onderwerpen voor het voetlicht te brengen om zo mensen te informeren en aan het denken te zetten.

De avonden van VONC worden gehouden in kerkcentrum De Drie Ranken, Eglantierlaan 202 in Apeldoorn, tenzij anders aangegeven.

20 sept	Meditatie	20.00
28 sept	Lezing door Jean Jacques Suurmond	20.00
3 okt	Film 'Frantz'	19.30
4 okt	Meditatie	20.00
18 okt	Meditatie-special (Tom Schoemaker)	20.00
25 okt	Theater Kees van de Zwaard	20.00
31 okt	Theater Kees Posthumus	20.00
1 nov	Meditatie	20.00
8 nov	Film 'Layla M'	19.30
9 nov	Sacrale dans o.l.v. Els Lagerweij	19.45
15 nov	Meditatie	20.00
16 nov	Lezing Rodaan al Galidi	20.00
23 nov	Sacrale dans	19:45
29 nov	Meditatie	20.00
7 dec	Sacrale dans	19.45
8 dec	Kerstmuziek-event Wolfried Kaper	20.00
13 dec	Meditatie	20.00
14 dec	Film 'Manchester by the Sea'	19.30
10 jan	Meditatie	20.00
11 jan	Film 'I Daniel Blake'	19.30
21 jan	Speeddaten	12.15
24 jan	Meditatie	20.00

Wij vragen een vrijwillige bijdrage:

Meditatieavond	€ 1,50
Filmavond en Sacrale dans	€ 2,50
Lezing	€ 5,00
Theateravond	€10,00

Voor verdere informatie verwijzen we naar de VONC-pagina op de website: www.3ranken.nl

Contact en aanmelden mail: vonc@3ranken.nl